

*Af Mira Loft, elev på Masterclass Samfundsfag Silkeborg Gymnasium*

Tidlig morgen, torsdag d. 24. oktober, drog 20 elever fra henholdsvis 2.g og 3.g afsted mod byen Strasbourg i Frankrig. Formålet var at deltage i Euroscola, en begivenhed for samfundsfagsinteresserede elever, hvor man kan få udvidet sin viden om EU og de processer, man som Europaparlamentariker er en del af.

Holdet ankom til byen om eftermiddagen efter en længere rejse med fly og bus. Humøret var højt, og eleverne var klar til de oplevelser, som ventede. En kort gåtur hen mod hotellet, og gruppen blev indkvarteret på deres værelser - her var der mulighed for at slappe af efter dagens strabadser. Efterfølgende stod programmet på en lille tur rundt i byen samt restaurantbesøg.

Dagen kom, og Euroscola skulle begynde. Den imponerende parlamentsbygning stod højt, og alle medlemslandenes flag var hejst som et symbol på fællesskab og samarbejde - hvilket dagen også skulle dreje sig om. Efter en velkomst af medarbejderne blev over 550 elever fra hele Europa placeret inde i den blå parlamentssal. EU's vicepræsident holdt en velkomsttale og informerede om dagens program. Derudover blev der fortalt, at tolke sad klar i rum langs siderne i salen - man følte generelt, at projektet blev anerkendt og benyttet til det videre arbejde i parlamentet.

Hvert land skulle præsenteres, og herefter blev alle fordelt ud på mindre hold, hvor der skulle diskuteres forskellige emner og findes løsningsforslag til bl.a. arbejdsløshed blandt unge, Europas fremtid, menneskerettigheder m.m. Disse forslag skulle herefter præsenteres for samtlige elever, og derefter blev de taget til afstemning. Dette var endnu et eksempel på de daglige gøremål, som parlamentarikerne har. Dagen nåede sin afslutning, og gruppen gik tilbage mod hotellet. Herefter var der fælles aftensmad på en restaurant, hvor der også blev fundet tid til terning- og kortspil.

På den sidste dag var der byvandring. Med sine knap 300.000 indbyggere, heriblandt mange studerende, summede byen af liv. Gadebilledet er præget af gamle bindingsværkshuse og kanaler, som løber igennem byen - det er nemt at forstå at byen har en plads på Unescos verdensarvsliste. Efter rundtur og shopping i byen gik turen hjemad mod Danmark med en masse gode oplevelser og udvidet kulturforståelse i bagagen.