

3f på studietur i Canada



Da USA blev til Canada

Skrevet af Sarah Aarup og Julie Stoffregen, 3f

Efter et år uden meget tro på, at vores studietur skulle blive til noget på grund af covid-19, blev destinationen for vores studietur endelig fastlagt: Vi skulle til Canadas storby Toronto og den fransk-canadiske provins Montreal. Hvad der skulle have været en tur til USA's vestkyst i 2.g, blev en tur til det canadiske i 3.g.

Studieturen startede den 3. oktober 2021 klokken 4 om morgenen, hvor hele 3.f mødtes i Billund Lufthavn. Klassen indtog Canada i 11 dage, og her blev vi, en international klasse med samfundsfag og engelsk på A-niveau fra Silkeborg Gymnasium, mødt af den canadiske gæstfrihed, kultur og multikulturelle samfund.

Studieturen til det canadiske bød på mange bemærkelsesværdige oplevelser, som ikke mindst gavnede klassen på det sociale, men også på det læringsmæssige plan. Vi var for eksempel på en byrundtur i Toronto, hvor vi blandt andet oplevede Canadas åbenhed overfor forskelligheder og den tryghed, der især præger Gay Village-kvarteret. Desuden mærkede vi den canadiske fællesskabsfølelse på højeste niveau til ishockeykampen mellem Toronto Maple Leafs og Montreal Canadiens.

Men Canada er ikke blot kendt for deres stærke fællesskab. De er også kendt for deres smukke natur. Det kunne vi blandt andet opleve på en dagstur til Niagara Falls og

vandreture i det unikke landskab. Den canadiske kultur blev heller ikke lagt til side, da vi kom på den mest unikke street art tour i Montreal. Det er utroligt, hvad de formår at udtrykke gennem kunst på en væg i en ellers ret så kedelig gyde. Det er altså ikke svært at forstå, hvorfor så mange har forelsket sig i Canada. Det oplevede vi blandt en flok skandinaver, da vi var på besøg i en dansk kirke, hvor vi blandt andet snakkede med danske emigranter om, hvorfor de flyttede til Canada.

En studietur vil i manges ører lyde som en fed oplevelse, men hvis man ikke har været afsted på sådan en tur før, så forstår man slet ikke, hvad sådan en tur bidrager med. Det sociale er især med til at gøre klassens fællesskab meget stærkere, end det var før turen. Vi hyggede os alle sammen på kryds og tværs af de grupper, som normalt opstår i hverdagen. Selvom der på en studietur følger et fagligt skema med, så er det ikke noget, som man oplever som en stor del af turen. Det faglige udbytte af turen har givet os en viden om Canadas åbenhed overfor forskelligheder og andre etniciteter, samt hvordan canadiske byer gennem gentrificering udvikler sig ved, at middelklassen overtager bydele på bekostning af lavindkomstgrupper. Så alt i alt giver en studietur et stærkt sammenhold i klassen samt en bedre forståelse for verdens gode og dårlige sider.